

KOM JE BINNEN SPELEN?

Dan bouwen we een warme
winterhut van dekens en bakken
we **KOEKJES** om te delen.

Neem ook je sloffen en pyjama mee.
Dan luisteren we naar de regen
en drinken we **WARME THEE**

SAMEN zullen we ons voor
de winter verstoppen,
En zo wachten **TOT DE ZOMER**
weer aan komt kloppen.